

Με τα μάτια της Αναστασίας

14 Φεβρουαρίου 2017



Ο Μένανδρος (Αθήνα, 342-292 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, εκπρόσωπος της Νέας Κωμωδίας.

Με τα μάτια της Αναστασίας

... Πάντοτε σαν παιδιά, σα σχολείο, σαν κοινότητα πρέπει να είμαστε ενωμένοι: να μην στοχοποιούμε και να μην απομακρύνουμε άτομα τα οποία «και καλά» δεν μας αρέσουν.

Σίγουρα δε γίνεται να μας αρέσουν όλοι ούτε να αρέσουμε εμείς σε όλους. Ωστόσο, στις δύσκολιες στιγμές και φάσεις της ζωής μας, θα χρειαστούμε ο ένας τον άλλον!

Ποτέ να μην κάνεις τον άλλον να νιώθει άσχημα εξαιτίας σου!

Επειδή έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή χάρισμα, το οποίο μπορεί να του φανεί χρήσιμο, εσύ γιατί να το κάνεις να φαίνεται άχρηστο;

Με στενοχωρεί βαθύτατα το γεγονός ότι είμαστε Έλληνες και δε γνωρίζουμε τίποτα για την κουλτούρα μας.

Δείτε επίσης: **La présentation des classes grecques | BINTEO**

Αν μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου κυριαρχεί η μοχθηρία, η κακία, τότε αυτός συνεχίζει απλά, βιολογικά μονάχα, το είδος του.

Ανακάλυψε τον εαυτό σου, τα ταλέντα σου και μη φοβάσαι να τα αναδείξεις!

Ποτέ μην τα παρατάς, να προσπαθείς πάντα, διότι αυτοί οι αγώνες θα σου χαρίσουν το σθένος και την ψυχική δύναμη να διανύσεις το ταξίδι της ζωής!

Αν κάποιος ποτέ σε κακοχαρακτηρίσει ή σε κοροιδέψει για τις γνώσεις σου, μη δώσεις σημασία, μην οργιστείς! Απλά πες του τη σοφή ρήση του **Μενάνδρου**: «Βακτηρία γαρ εστί παιδεία βίου»!

(Για την Ιστοσελίδα του Γυμνασίου Οβρυάς, Αναστασία Θεοδωροπούλου, Α3, Μάιος 2016)

